



“Hard werken! Dat zijn echt de gouden woorden. En vooral ook open minded zijn, veel leren van mensen die in je geloven en aan de slag gaan met de feedback die je krijgt.”

fier op  
Beerse

# Ambassadeur

## Lawrence Visser

**Als jij een voetballiefhebber bent, dan herken je zijn gezicht ongetwijfeld! Vier jaar geleden, als jonge knaap van 24 jaar, maakte Lawrence Visser zijn debuut als scheidsrechter in eerste nationale. Als jongste scheidsrechter ooit trouwens! Maar wist je ook dat hij j ouw dorpsgenoot is? Lawrence maakte in zijn drukke agenda graag tijd voor een gesprek. Over zijn ongelofelijke passie voor voetbal, over zijn carri re van hard werken en over zijn verdere ambities.  n wij wilden natuurlijk ook van hem weten wat zijn verwachtingen zijn van onze Rode Duivels op het WK!**

***Je bent een Spetser maar woont nu al twee jaar in Beerse. Waarom koos je voor onze gemeente?***

Wel, ik ben elke dag de baan op en Beerse is daarvoor een perfecte uitvalsbasis.  n ik vond een leuk huisje in een toffe buurt met hele fijne burens. Ik heb het hier  cht naar mijn zin in Beerse dus zoals het er nu naar uitziet, zal ik hier zeker nog een hele tijd wonen *\*lacht\**.

***Fijn dat te horen! Terug over het voetbal nu. Kleine jongens dromen van een carri re als profvoetballer? Jij niet dan?***

Jawel hoor! Ik herinner me nog dat ik na een goeie wedstrijd tegen mijn vader zei dat ik hoopte dat er snel een grote ploeg naar me zou komen kijken. Dan zou ik nationaal kunnen voetballen. Mijn vader heeft me toen met mijn voeten op de grond gezet.

En hij had gelijk want tijdens mijn carri re bij de jeugd van Merksplas werd duidelijk dat ik wel tegen een bal kon trappen, maar niet de meest getalenteerde voetballer was. Mijn vader zei me toen: ‘Lawrence, je hebt zo’n passie voor voetbal, waarom probeer je het niet op een andere manier te maken? En hij schoof me een foldertje ‘Word scheidsrechter’ onder mijn neus. Ik verklaarde hem zot - *\*lacht\** - en ik was heel resoluut... dat ga ik zeker n oit doen!’. Maar de jaren nadien belandde ik meer en meer op de bank en dacht ik... waarom geef ik het geen kans? En zo ben ik er dus ingerold.

***Op 9 jaar tijd naar het hoogste niveau klimmen, dat is een hele prestatie! Hoe doe je dat?***

Hard werken! Dat zijn echt de gouden woorden. En vooral ook open minded zijn, veel leren van mensen die in je geloven en aan de slag gaan met de feedback die je krijgt. Als je enkel gelooft in je eigen pad, dan geraak je nooit op het hoogste niveau. Het is kei hard werken maar het loont.

**Hard werken lijkt het me zeker! Je combineert een job bij Proximus met je carrière in de voetbalwereld. Hoe lukt dat?**

Tot voor een jaar waren we allemaal amateurscheidsrechters. Moesten we op een vrijdagavond een match fluiten, dan gingen we overdag gewoon werken en floten we 's avonds voor 20 000 à 30 000 supporters. Dat was absurd. Bij de voetbalbond hebben ze vorig jaar beslist dat arbitrage mee moest professionaliseren. Scheidsrechters hebben dan een semi-professioneel contract gekregen. En zo moesten we verplicht gaan onderhandelen met onze werkgever om bepaalde dagen in de week vrij te hebben.

**En op die dagen word jij verwacht in Tubize?**

Op dinsdag en donderdag train ik inderdaad twee keer verplicht in Tubize, waar het trainingscomplex is voor scheidsrechters, de Rode Duivels en de jeugd ploegen. Dat zijn de zwaarste en voornaamste trainingen voor ons. Maar daarnaast krijgen we elk nog een individueel trainingsschema mee. Die moeten we via GPS-tracking elke avond inbrengen zodat de voetbalbond kan checken of we ons trainingsschema hebben gevolgd. Het gaat dan om krachttrainingen, lopen, ...

**Biedt Beerse jou veel mogelijkheden voor je persoonlijke trainingen?**

Ik loop inderdaad heel Beerse rond \*lacht\*. Als ik de Dageraadlaan uitloop - die trouwens prachtig is met de tulpen in de bloesemperiode! - dan kom ik in een fantastisch natuurgebied terecht. 's Ochtends kom ik er hertjes tegen, het is echt een unieke, heerlijke plaats. Én ik gebruik ook regelmatig de Finse Piste. Het fijne is dat je hier in Beerse altijd kan blijven sporten, ook als het donker is. En binnenkort wil ik ook terug meer gebruik maken van het zwembad!

**Terug naar het voetbal... Hoe bereid je je concreet voor op een voetbalmatch?**

De dag voor een match krijgen we altijd een matchvoorbereidende training.

En ik maak ook een presentatie klaar voor mijn team. Drie uur voor de wedstrijd spreken we af. Dan krijgen we een maaltijd en geef ik een presentatie over de tactieken van de twee ploegen. De presentatie zit vol clips: hoe een ploeg verdedigt en aanvalt op corners, hoe ze vrije trappen nemen, ... . Dat gaat vrij ver maar het geeft ons wel een stapje voor om te denken in functie van het spel dat gaat komen.

**Een scheidsrechter is vaak kop van jut. Hoe ga je om met alle commentaren op en naast het plein én in de (sociale) media.**

In het begin volgde ik echt alles. Ik was benieuwd wat er allemaal geschreven en gezegd werd. Als ik dat nu doe, dan maak ik mezelf helemaal gek. De laatste jaren is sociale media en het internet een heel gemakkelijk medium geworden om te schieten. Als ik dat allemaal zou lezen, dan stop ik morgen met fluiten denk ik. Maar ik geef toe, in mijn begincarrière was dat wel moeilijk hoor. Als je als jong gastje van 24 in de grote boze voetbalwereld wordt gegooid, dan zie je toch af. Maar door de ervaring die je opbouwt, wen je er wel aan.



© Ivan Daems

**Al is de spanning op het veld soms toch te snijden bij de spelers, supporters, ... ?**

Wel, het klinkt heel gek maar dat wordt een bepaalde gewenning. Je komt in zo'n concentratiemodus als je het veld opstapt, dat je eigenlijk niet meer bezig bent met de randzaken. Ik heb ondertussen genoeg matches op de teller staan om te kunnen wennen aan die druk. En een goede voorbereiding is zeker ook veel waard!

**Een vraag die wellicht veel mensen bezighoudt... hoe behoud je je onpartijdigheid?**

Wel, veel mensen geloven het niet maar het is echt zo... ik ben voetballiefhebber in het algemeen

maar heb nooit een favoriete ploeg in eerste klasse gehad. Als kind had ik in mijn kleerkast truitjes van allerhande ploegen maar als ik eerlijk ben... niet van Belgische ploegen \*lacht\*. Dat ik nooit rasechte supporter ben geweest van één ploeg, maakt het nu gemakkelijker in mijn job.

**Kunnen we je misschien eens op de supportersbank in Beerse of Vlimmeren tegenkomen?**

Ik ga regelmatig nog eens kijken naar de jeugd- of reserveploegen in de regio, bijvoorbeeld als er eens een kameraad van mij speelt of mijn neefje. Voetbal is op alle niveaus leuk om te zien. En ik kijk eens extra hoe de scheidsrechter presteert \*lacht\*.

**En dan nog een cruciale vraag... hoe ver gaan de Rode Duivels het schoppen op het WK?**

Wereldkampioen worden, hé! In het WK ben ik supporter voor mijn eigen land, ik ben fier om Belg te zijn. Martinez straalde de voorbije weken in Tubize veel vertrouwen uit. Dat is toch een teken dat we mogen hopen op het beste!

**Tot slot, wat zijn je ambities nog in de voetbalwereld?**

Goh, ik had nooit verwacht dat ik matches zou fluiten in eerste klasse. Door hard te werken, heb ik dat kunnen realiseren. UEFA is nog een stap hoger. UEFA-scheidsrechters op topniveau zijn minstens 35- 40 jaar. Ik ben 28 jaar dus de eerste 6-7 jaar is dat sowieso niet aan de orde. Al ambieer ik natuurlijk altijd nog een stapje hogerop \*lacht\*.

**We wensen je nog veel succes in je carrière Lawrence en samen duimen we dat de wereldtitel naar ONZE Rode Duivels gaat!**

**Wil jij in de voetsporen treden van Lawrence?**

**Dat kan (vanaf 15 jaar)! Kijk voor meer informatie zeker eens op [www.vvantwerpen.be/arbitrage-antwerpen](http://www.vvantwerpen.be/arbitrage-antwerpen).**